

# Liturgie Zondag 25 oktober 2020



Voorganger: Ds. Pieter J. Huiser  
Orgel en piano: Hans van Haften  
Saxofoon: Hans Koster  
Zang: Harry van den Ham, Willem Mulder

## Welkom

### Aanvangslied Psalm 1: 1 en 2

1

*Gezegend hij, die in der bozen raad  
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,  
noch zich door spotters in de kring laat noden,  
waar ieder lacht met God en zijn geboden,  
maar die aan 's HEREN wet zijn vreugde heeft  
en dag en nacht met zijn geboden leeft.*

2

*Hij is een groene boom die staat geplant  
waar waterbeken vloeien door het land.  
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,  
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.  
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:  
het gaat hem wel in alles wat hij doet..*

## Groet en bemoediging

Genade zij u en vrede  
van God de Vader,  
van Jezus Christus  
onze Heer,  
**amen.**

V. Onze hulp is in de naam van de Heer,  
**Z. die gemaakt heeft hemel en aarde.**

V. Eer zij de heerlijkheid Gods:  
Vader, Zoon en heilige Geest.

**Z. Onze hulp is in de naam van de Heer,  
die gemaakt heeft hemel en aarde**

## Gebet van toenadering

*De kinderen gaan naar de  
kindernevendienst*

Lezing: delen uit Nehemia 7: 72b – 8: 18

Lezing: Matteüs 22: 35-40

## Lied 320: 2, 3 en 4

2

*Bemint uw Heer te allen tijd,  
dient Hem met alles wat gij zijt,  
aanbidt Hem in uw daden.  
Dit is het eerste en grote gebod,  
de wil van God, uw Vader.*

3

*Biedt uw naaste de helpende hand,  
spijzigt de armen in uw land,  
een woning wilt hen geven.  
Het tweede gebod is het eerste gelijk;  
doet dit, en gij zult leven.*

4

*De macht der liefde is zo groot,  
geen water blust haar vuren uit,  
wanneer zij is ontstoken.  
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord,  
God heeft het tot ons gesproken.*

## Preek

### Muzikaal intermezzo

Psalm 1 uit Psalmen voor nu

### *De kinderen komen terug uit de kindernevendienst*

**Gebet, voorbede** met acclamatie  
"Adem van God, vernieuw ons bestaan"

## Gezongen Onze Vader

## **Slotlied 636: 1, 2 en 3**

1

*Liefde is licht, opnieuw geboren,  
wakker uit nacht en eenzaamheid;  
liefde wil strelen niet verstoren  
hunkering naar geborgenheid.  
Liefde heeft handen, ogen, oren  
zo open als de dageraad:  
liefde heeft nooit de hoop verloren  
liefde leeft langer dan de haat.*

2

*Liefde is licht, laat zich niet vangen,  
komt door gesloten deuren heen,  
biedt aan de woede beide wangen,  
breekt harten harder dan een steen.  
Liefde kan legers overwinnen,  
springt hoger dan de hoogste muur,  
blust, door de vijand te beminnen,  
haarden van hoog oplaaierend vuur.*

3

*Liefde is licht, uit Hem geboren  
die zelf de bron van liefde is;  
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,  
Pasen schrijft zijn geschiedenis.  
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;  
weg boze dromen – wees gerust!  
Boven mij gaat de hemel open:  
Gods liefde die ons wakker kust.*

**Zegen (staande)**

**Muziek**

Hymn to freedom (Oscar Peterson)